

Mededelingen

De **1e collecte** is voor Vrijzinnig Assen.
De **2e collecte** is voor Vaart Welzijn project The Hang Out.

U kunt uw bijdrage voor beide doelen ook overmaken op de bankrekening van VVP Assen NL39INGB0000823139 met vermelding van de bestemming.

Om het gemakkelijk te maken kunt u onderstaande QR-code scannen met uw smartphone; kies uw bank en het bedrag en Vrijzinnig Assen ontvangt uw bijdrage en zal het bedrag 50/50 over beide collectes verdelen.

Wenst u een andere verdeling? Dan doet u twee betalingen en gaat de eerste naar VA en de tweede naar Project Hang Out (soos voor jongeren met autisme).



Vrijzinnig Assen

13 oktober 2024



Welkom in Utopia

De **volgende viering** is op zondag 27 oktober om 11.30 uur, voorganger Berend Borger.

Wilt u meer **informatie** over Vrijzinnig Assen, kijkt u dan eens op de website assen.vrijzinnig.nl.

U kunt ook contact opnemen met de secretaris van de Vereniging, Annie Baerends, secretaris@vrijzinnigassen.nl

Voorganger Jasper van der Horst
Muzikale begeleiding Theo Heerdt

Woord van welkom

Muziek

We beginnen met een moment van stilte en luisteren naar muziek.

Zingen LB 280 vers 1, 2, 3 en 4

Openingswoorden

Zingen LB 280 vers 5, 6 en 7

Inleiding en gebed

Zingen LB 756 vers 1, 2, 3 en 4

Lezing Marcus 10: 17-31

We luisteren naar Welkom in Utopia 1
(Frank Boeijen Groep)

Vroeg in de morgen
Hij staat op
De fabriek gaat open
Op het ritme van de klok
Ver weg is zijn vaderland
Niemand kent zijn naam
Maar dit is welvaart
De twintigste eeuw
Dit is het antwoord
Op een hongerige schreeuw

Welkom in Utopia
Het aards paradijs
Welkom in Utopia
Waar dromen waarheid zijn
Welkom in Utopia
Iedereen is hier gelijk
In Utopia

Laat in de avond
Dit is zijn dag vrij
Drukke straten
En niemand gaat opzij
De angst in zijn ogen
Iemand roept hem na
Soms in zijn dromen
Neemt hij wraak
Zijn vrouw wordt dan wakker
Hooft hem schreeuwen in zijn slaap

Overdenking

Muziek

Gedicht Paradijs
(Gerrit Achterberg)

De witte bomen van het paradijs
klimmen achter elkander aan de ronde
horizon, die ze eenmaal heeft verslonden,
omhoog tot voor mijn voeten, ik vergrijs
voor deze plotselinge muur van ijs.
Geuren bewerken in mijn hart het wonder
waarmee vermoedens gloeien tot bewijs.
Dit is uw bloei, die mij heeft teruggevonden.

Zingen Bundel van Het Apostolisch
Genootschap nr. 121

*(De organist zingt het eerste vers de eerste keer
voor, daarna zingen we het eerste en tweede
vers samen)*

- 1 Het leven mij gegeven,
is wezenlijk meer waard,
als ik me voel gedreven
door liefde onvervaard.
Wanneer ik zo mijn weg zoek,
van godsgevoel vervuld,
verkrijg ik nieuwe geestkracht,
begrip en meer geduld. (bis)
- 2 Die liefde is een zegen
in 't wisselend bestaan,
en leidt ons bij het streven
naar 'n zinvol samengaan.
Zij inspireert ons denken
en geeft voortdurend moed,
te blijven functioneren
in voor- en tegenspoed. (bis)

Gebed

Collecte

Zingen LB 422

Uitzending en zegen

Muziek

Ontmoeting met koffie en thee