

**Vrijzinnig
Assen**

21 april 2024



OVERWEL DIGEND, MAAR TOCH...

muziek : Maarten Groen

voorganger : Margaret van Beek-den Hoed

stemmospel : Elma van 't Riet & Jan Gerrits

Muziek

Woord van welkom

Zingen

(mel.: LB 865)

1. Vre - de voor jou, hierheen ge - ko - men,
zoekend met ons om mens te zijn.
Jij maar al - leen, jij met je vrienden,
jij met je last, ver - bor - gen pijn.
Vre - de, ge - na - de, God om je heen,
ver - ge - ving, nieu - we moed
voor jou en ie - der - een.

2. Niemand komt hier vrij van het kwade,
niemand gaat hier straks weer vrij uit.
Niemand te veel, niemand te weinig,
niemand te groot, geen een te klein.
Dit wordt verbeeld in woord en gebaar
tot ooit en overal;
wij leven met elkaar.

Woorden van hoop en vertrouwen en vrede

Antwoordlied

(mel.: LB 680)



Vre - de van God in de - ze kring;
vriendschap en troost en zegening;
ruimte ontstaat en onrust zwicht.
Hier zijn wij, open voor uw Licht!

Ongrijpbaar: *woorden tot inkeer en stilte*

Zingen

(mel.: LB 281)



1. Met stil - le aan - dacht aange - raakt,
wordt pijn van le - ven zacht ge - maakt:
Ky - ri - e e - lei - son!

2. De vragen huizen in ons hart:
hoe raakt het duister ooit ontwart?
Kyrie eleison!
3. Doorbreek de ban van ons gemis
met licht dat niet te doven is:
Kyrie eleison!
4. Het lied van wie zijn voorgegaan
zet ons vandaag tot zingen aan.
Amen. Halleluja!

Inleiding thema

Job, een stemmenspel uit 'Met open ogen' (Karel Eykman),
afgewisseld met muziekfragmenten

Lied van Job: 'Nulpunt' (Stef Bos; zie tekst op de achterpagina)

Overweldigend, maar toch...

Zingen

(LB 791)



Lief - de, een— maal uit - ge - spro - ken
als het woord van het be - gin,
Lief - de, wil— ons o - ver - ko - men
als ge - heim en ze - ge - ning.

Liefde waagt zichzelf te geven,
ademt op van goede trouw.
Liefde houdt ons in het leven, —
daarvan is de mens gebouwd.

Liefde boven alle liefde,
vonk waarmee wij zijn geraakt,
alles overwinnend wapen,
laatste woord dat vrede maakt.



Gebeden

Collecte

De 1^e collecte is voor Vrijzinnig Assen (*blauw*).

De 2^e collecte is voor Open Huis Kerk, Assen (*rood*).

Zingen

(*staande*)

(*mel.: LB 865*)



1. Vre - de, ge-luk, vreug - de en toekomst
gaan nu met ie - der van ons mee.
Woorden van trouw, hoop en ver - wachting,
Vriendschap en moed, die telt voor twee.
Vre - de en lief - de zingt om je heen,
dan is het le - ven goed
voor ons en ie - der - een.

Woord tot zegen

2. Laten wij gaan met stil vertrouwen
dat God rondom is en ons draagt.
Wij werken door, leren te leven,
letten op wat een ander vraagt.
Tijd om te geven, kans om te zijn
een mens die nu en ooit
gezien, aanvaard kan zijn.

Muziek

Ontmoeting met koffie / thee



Mededelingen

De 1^e collecte is voor Vrijzinnig Assen (*blauw*).

De 2^e collecte is voor Open Huis Kerk, Assen (*rood*).

Het 'Open Huis' gaat uit van de Stichting voor Interkerkelijk Missionair-, Diaconaal- en Pastoraal werk.

Het wil een plaats bieden voor ontmoeting, gesprek en gezelligheid.

Open: woensdagmorgen 10:00–12:00u; vrijdagmiddag 14:00–17:00u;
zaterdag en zondag 14:00–21:00u.

Adres: Brink 26, 9401 HT, tel. 316102 – Inlichtingen: info@openhuisassen.nl .

U kunt uw bijdrage voor beide doelen ook overmaken naar bankrekening
NL39 INGB 0000823139 t.n.v. VVP Assen, met vermelding van de bestemming.

De bloemen van deze zondag gaan naar XXXXXXXXXX.

Komende activiteiten:

- 25 april 2024, 14:00u Gesprekskring 'vrijzinnig bijbellezen'
- 4 mei 2024, 18:30u Herdenking en stille tocht
locatie: RK kerk, Nassaulaan 3
- 9 mei 2024, 10:00u Hemelvaartsviering in de open lucht
locatie: Tivoli, Bosrand
- 12 mei 2024, 11:30u Viering met voorganger
Margaret van Beek-den Hoed

Wilt u meer informatie over Vrijzinnig Assen, kijkt u dan eens op de website
www.assen.vrijzinnig.nl .

U kunt ook contact opnemen met de secretaris van de vereniging:
Annie Baerends, secretaris@vrijzinnigassen.nl .



Lied van Job: 'Nulpunt'

*Nu ik alles heb verloren
En de stilte mij verwacht*

*En ik mijzelf heb teruggevonden
Daar waar ik dacht dat ik niet was*

*Nu ik alles los moet laten
En het donker mij omarmd
Alle grond is weggeslagen
Moe gevochten en gestrand*

*Sta ik in de open vlakte
Weet niet wat nog te geloven
En ik heb niets meer te verliezen
Dus ik geef me beter over*

*Nu ik de grens heb leren kennen
Tot waar mijn handen kunnen gaan
Nu ik weet wat mij te doen staat
Gebouwd op wat ik heb gedaan*

*Nu ik zie hoe op het nulpunt
Ik door de leegte wordt gered
En verbaasd ben hoeveel liefde
Zich altijd weer naar buiten vecht*

*Ik sta hier in de open vlakte
Weet niet wat nog te geloven
En ik heb niets meer te verliezen
Dus ik geef me beter over*

Stef Bos