

ZONDAG 11 februari 2024

'zie, ik, zie, wij'

Woorden: Helene Westerik

Orgel/piano: Maarten Groen

Orgelspel

Welkom

Inleidende woorden

Zingen: Lied van de Trekvogels – melodie Gezang 173 (Alles wat over ons geschreven is) – tekst Alfred Bronswijk

De vogels gaan ons naar de verten voor.
Hun vluchten leren mensen dat het leven
een zoektocht is naar wat zichzelf wil geven.
Als huis en haard en grond, de eeuwen door.

Als vogels trekken wij hier door de tijd.
Wij gaan en komen, overschrijden grenzen,
slaan vleugels uit, bezield door hoge wensen,
verlangend naar een glimp van duurzaamheid.

Net als de mus zoekt naar geborgenheid,
zo zoeken wij naar schuilplaatsen voor leven,
naar muren die ons schutten en omgeven:
een stem, een woord van onvergankelijkheid.

Stilte & Zingen: De stille zachte stem – melodie: O, Heer die onze vader zijt – oude melodie – naar woorden van ZZZ
126/hw

De stille zachte stem te zijn van ingehoudenheid,
die ziet en vraagt zich af en zwijgt, en wacht de tijd van helderheid, die eenmaal komt om niet.

De stille zachte stem te zijn, intens aandachtigheid,
van ziel tot ziel nabij te zijn, van alle moeten zijn bevrijd,
je hoeft alleen te zijn.

De stille zachte stem te zijn, die is verwondering,
de eenvoud die het al aanschouwt, het lied van de vereeuwiging, die al het leven houdt.

Licht & PIANOSPEL

Inleiding op het thema

Lezen (column van Daniel Lohues over 'een teken')

PIANOSPEL

Zie, ik, zie, wij

Luisteren: All across the land – Sara Thomsen

Bidden: zingen: Wij die met eigen ogen - Tussentijds 217

Dat wij toch niet vergeten waartoe wij zijn gemaakt,
dat diep in ons geweten opnieuw het licht ontwaakt,
dat in ons wordt herschepen, het licht dat overleeft,
dat onze lieve aarde nog kans op redding heeft.

Collectes

Afsluiting

Zingen: Ongestraft mag liefde bloeien – lied 536 ZZZ

Niemand houdt de liefde tegen waar zij langs de straten gaat.
Wie met liefde is gezegend, koestert wie om liefde gaat.
God verhoede dat er iemand in de liefde wordt gekrenkt.
Ware liefde oordeelt niemand, maar aanvaardt haar als geschenk.

Liefde vraagt ons om ontferming tegen wie haar vlammen dooft.
Wie haar rechten wil beschermen vindt in liefde zelf geloof.
Wie voor liefde is geschapen vreest ook niet bij tegenwind.
Liefde is het hemels wapen dat de angsten overwint.

Leg de liefde niet aan banden, gun haar gang de vrije loop.
Geef haar bloemen nooit uit handen, want haar vrucht is onze hoop!
Ongestraft mag liefde bloeien, vrijuit zoeken naar de zon.
Liefdes loop verdraagt geen boeien, laat haar stromen als een bron!

Zegen - Kaarsen doven

Orgelspel

Mededelingen

De 1e collecte is voor Vrijzinnig Assen.

De 2e collecte is voor het Rode Kruis

U kunt uw bijdrage voor beide doelen ook overmaken op de bankrekening van VVP Assen NL39INGB0000823139 met vermelding van de bestemming.

De bloemen van deze zondag gaan naar .

Hoe kan je leren om te luisteren naar die innerlijke stem? Een paar vragen die je jezelf kunt stellen bij een gedachte of een besluit (*bron: Paus Franciscus*):

1. Laat het mij vrij?
2. Word ik geveleid?
3. Schept dit toekomst?
4. Ben ik aanwezig in het moment, of zit ik in angst over de toekomst of bitterheid over het verleden?
5. Staat mijn 'eigen wil of heil' centraal?
6. Welke nasmaak laat het na? – Vrede of onrust.
7. Zoek ik het licht of verberg ik me voor het licht?
8. Voel ik vertrouwen?