



VRIJZINNIG ASSEN PROGRAMMA 2022-2023

WAT BEZIELT JE?



Wat bezielt je?

Dit seizoen stellen we elkaar een vraag: wat bezielt je? Het is een vraag die doorgaans wordt gesteld met een negatieve ondertoon of met enige scepsis. Wat bezielt iemand om een misdaad te begaan? Of wat bezielt ons als vereniging om ons zo druk te maken met allerlei activiteiten? Hebben we niks beters te doen?

Dit is het beste wat we kunnen doen. We organiseren activiteiten voor leden en begunstigers en voor iedereen die mee wil doen. Dat doen we omdat we op zoek zijn naar bezieling. We vinden het fijn om elkaar te ontmoeten en we worden graag geïnspireerd. Daarom stellen we onszelf en elkaar die vraag: wat bezielt je? Het is een vraag die telkens opnieuw gesteld kan worden, door het hele seizoen. De antwoorden zullen divers zijn, niet voor iedereen hetzelfde, niet het hele jaar hetzelfde. We blijven nieuwsgierig. Doet u met ons mee? Van harte welkom.

Vieringen

Het leven vieren en stilstaan bij wat ons bezighoudt.

Op zondag doen we dit in de vorm van kerkdiensten en vrijzinnige vieringen, gemiddeld eens in de twee à drie weken. Onze voorganger Jasper van der Horst verzorgt het grootste deel van de vieringen. Voor het andere deel worden gastvoorgangers uitgenodigd.

Na afloop van elke viering of kerkdienst kunnen we elkaar ontmoeten met koffie en thee.

De vieringen in dit seizoen zijn aan het eind van de ochtend in het gebouw van het Apostolisch Genootschap. Een aantal keren per jaar is er een gezamenlijke dienst met de hervormde wijkgemeente van de Jozefkerk. Die vinden plaats op zondagochtend in de Jozefkerk.

Verdere informatie over de geplande data vindt u op onze kalender. Als er wijzigingen optreden zullen die vermeld worden op onze website: www.vrijzinnig.nl/assen

Inspiratiebijeenkomsten en Zin-in-Zondag

Ieder jaar organiseren wij een aantal inspiratiebijeenkomsten. Deze zijn wat betreft vorm en inhoud anders dan onze zondagse vieringen. We nodigen mensen uit die ons kunnen inspireren met kunst, muziek, filosofie en literatuur. Dit levert altijd mooie gesprekken en fijne ontmoetingen op.

Dit jaar gaan we voor een deel van onze bijeenkomsten samenwerken met Zin-in-Zondag. Onder deze titel worden al jarenlang bijeenkomsten op zondag georganiseerd die qua vorm en inhoud veel lijken op onze eigen inspiratiebijeenkomsten. We hebben besloten de handen ineen te slaan.

We nemen alle bijeenkomsten van Zin-in-Zondag op in ons programma en bij een deel hiervan is er sprake van een echte coproductie. Samen staan we sterker!

Doordeweeks organiseren we nog een aantal eigen inspiratiebijeenkomsten, zoals we dat al jarenlang gewend zijn. Ook dit jaar is het weer gelukt interessante onderwerpen en sprekers te vinden.

Inspiratiebijeenkomsten

Bronnen - Kirsten Benschop

'Bronnen' is een ontwapenende theatervoorstelling over verbinding en (innerlijke) vrijheid en wat daarbij in de weg kan staan.

Onze lontjes worden steeds korter, we gaan steeds sneller de barricades op en democratie verwarren we met persoonlijke vrijheid. Ook de kerk als samenbindende factor lijkt verdwenen en God deden we misschien wel samen met die kerk weg.

In deze voorstelling gaat Kirsten op zoek naar hoe het misschien ook kan. Ze gaat hiervoor te rade bij klassieke en hedendaagse schrijvers, filosofen en religieuzen uit verschillende tradities. Wat hebben zij ons vandaag te zeggen als het gaat om verdraagzaamheid, verbinding en vrijheid? Kunnen zij er een ander licht op werpen? Kirsten gaat 'het gesprek' met hen aan in speelse dialogen. Ervaringen uit haar eigen leven worden aaneengeregen met verrassende verhalen en inzichten van deze 'bronnen'. Warm, wijs, kinderlijk eenvoudig soms, inspirerend en hoopgevend.

Donderdag 27 oktober, 19.30 uur.

Soefisme - Gert van der Zande

Tijdens de lezing verkennen we diverse aspecten van het Soefisme en maken we kennis met enkele oefeningen en de sfeer van de daarbij gebruikte muziek. Het Universeel Soefisme is een spirituele levenshouding die een antwoord geeft op het verlangen van mensen naar geestelijke groei en vrijheid. Het kan voedsel voor onze ziel zijn, dat mensen helpt om het licht van hun ziel te ontdekken, hun ego te beteugelen en zich te richten op liefde, harmonie en schoonheid. Voor het samenleven op aarde is gekozen voor het uitgangspunt dat ieder mens, met zijn eigen religie of levensbeschouwing, waardevol is en een goddelijk vonkje in zich heeft. De belangrijkste inspiratiebron voor deze vorm van het Soefisme is de Indiase mysticus en musicus Hazrat Inayat Khan, 1882-1927.

Donderdag 17 november, 19.30 uur.

Het bezielde landschap - Kick Bras

In oude religies werd de natuur beleefd als bezield door goden en geesten. Dat veranderde door het christendom. Maar toch bleef ook in het christelijke westen de natuur een middel waardoor de Schepper zich manifesteerde. Landschapsschilders hebben vanaf de late middeleeuwen dat ook proberen te verbeelden. En ook later, toen het kerkelijke christendom niet veel invloed meer had op de kunstenaars, verlangden zij ernaar om hun spirituele visie uit te drukken in hun landschappen. Kick Bras schreef hier een boek over en hij zal hierover een lezing geven. Hij legt de nadruk op de symbolistische kunst tussen 1880 en 1940, met kunstenaars als Gauguin en Van Gogh, Emily Carr en Jacoba van Heemskerk. Aan de orde komen thema's als bergen, lucht en water, eenheid met de kosmos. Het 'Het bezielde landschap, spiritualiteit in de schilderkunst' zal ook te koop zijn. Donderdag 30 maart, 14.00 uur.

Zin-in-Zondag

Ik zeg dieren dag - Stephan Huijboom

Filosoof Stephan Huijboom is opiniemaker bij het Apostolisch Genootschap en publiceert o.a. op de website NieuwWij. Hij vertelt waarom hij besloot geen dieren meer te eten. 'Hoe ziet de persoonlijke kant van deze maatschappelijke transformatie er uit? Wat waren voor mij momenten waarop ik anders ging kijken naar het eten op mijn bord? De afgelopen jaren leerde ik een hoop bij over 'de dieren op mijn bord' en na verloop van tijd voelde ik me zelfs verbonden met deze wezens, op manieren die ik nooit had kunnen voorzien'.

Zondag 2 oktober, 11.30 uur.

Burn-out en zingeving - Tabitha van Krimpen

Tabitha van Krimpen is masterstudent aan de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) in Amsterdam. Aan de Vrije Universiteit haalde ze de master bedrijfskunde met een specialisatie in leiderschap en verandermanagement.

Dit jaar is ze de Jonge Theoloog des Vaderlands. Ze onderzoekt de leefwereld van haar generatiegenoten en schrijft daarover, o.a. in Volzin. Twintigers en dertigers leven onder de druk van de prestatie maatschappij en van druk die ze zichzelf opleggen. Hoe gaat zij zelf daarmee om?

Zondag 11 december, 11.30 uur.

De verbindende kracht van verhalen - Kathleen Ferrier

Kathleen G. Ferrier is oud-parlementariër voor het CDA en momenteel voorzitter van de Nederlandse Unesco Commissie. Ze heeft een jarenlange ervaring in de ontwikkelingssamenwerking. In 2020 schreef ze een persoonlijk getint essay 'Hoe wij hier ook samen kwamen'. Daarin benadrukt ze het belang van een meervoudig perspectief, de kracht van diversiteit en inclusiviteit. Waarden die ze vanuit haar Surinaamse cultuur, haar opvoeding en haar levenservaringen meedraagt.

Zondag 5 februari, 11.30 uur.

'Ila Al Aman, Vooruit' - Anne Claire van der Lugt

Anne Claire van der Lugt is het nichtje van pater Frans van der Lugt, die in 2014 werd vermoord in Syrië. Daar heeft hij een leven lang gewoond en gewerkt aan verzoening. Tijdens de oorlog weigerde hij te vluchten omdat hij solidair wilde blijven met de arme bevolking. Anne Claire zet zich met anderen in om zijn werk en inspiratie levend te houden, ze ondersteunt met haar stichting diverse projecten in Syrië en komt daar over vertellen.

Zondag 2 april, 11.30 uur.

Zingen als zingeving - Jessica Manuputty

Zangeres Jessica Manuputty wil het liefst heel Nederland raken met lagu-lagu, Molukse traditionele liedjes. De songs kunnen heel vrolijk zijn, maar het zijn vooral heimwee-liedjes. 'De muziek vertelt ons verhaal en helpt ons al generaties lang onze bijzondere geschiedenis te begrijpen en verdragen. Ik wil dat mensen weten waarom Molukkers in Nederland zijn. Heel knap dat mensen met een spandoek de straat opgaan, maar dat past niet bij mij. Ik wilde het verhaal vertellen op mijn manier: heel toegankelijk, door muziek.'

Zondag 4 juni, 11.30 uur.

Gespreksgroepen

Ontmoeting en een goed gesprek, dat staat centraal in onze gespreksgroepen. We hebben drie groepen onder leiding van Jasper van der Horst. Elke groep heeft vijf of zes bijeenkomsten in het komende seizoen. Voor informatie en opgave kunt u terecht bij Jasper van der Horst, email: voorganger@vrijzinnigassen.nl

Vrijzinnig bijbellezen

Bij iedere bijeenkomst staat een bijbeltekst centraal. Dat levert elke keer weer een verrassende ontdekkingstocht op. Welke inzichten kunnen we uit die oude teksten halen en welke wijsheid zit er voor nu in verborgen? We lezen diverse vertalingen en horen van elkaar wat een tekst oproept.

Tijd: donderdagmiddag om 14.00 uur.

Data: 22 september, 10 november, 15 december 2022
02 februari, 16 maart, 11 mei 2023.

Thee met een thema

Dit is een bijeenkomst met creativiteit en eigen inbreng, naast uiteraard de onderlinge ontmoeting die er is. Per keer wordt een ander thema gekozen, waarbij alle deelnemers worden uitgenodigd om iets mee te nemen: een gedicht, een korte tekst, een foto of beeldende kunst.

Tijd: donderdagmiddag om 14.00 uur.

Data: 20 oktober, 01 december 2022
26 januari, 9 maart, 20 april, 11 mei 2023.

Levensvragen

Deze groep staat voor actuele vraagstukken en diepgang. In het vorige seizoen hebben we een aantal losse thema's besproken. Dit seizoen laten we ons leiden door een interessant en actueel boek: 'Ego, een cultuuranalyse van het ik' van Bram van de Beek. Deelnemers wordt gevraagd dit boek aan te schaffen en per avond enkele hoofdstukken ter lezen te voorbereiding. Ook bij deze gespreksgroep geldt dat het naast de inhoud ook gaat om inspirerende ontmoetingen.

Tijd: donderdagavond om 19.30 uur.

Data: 20 oktober, 08 december 2022

12 januari, 23 februari, 6 april, 11 mei 2023.

Algemene informatie

Voor bijna al onze bijeenkomsten maken wij gebruik van het gebouw van het Apostolisch Genootschap, Selma Lagerlöflaan 5, 9406KB Assen. Uitzonderingen hierop worden apart vermeld.

De bijeenkomsten van Zin-in-Zondag vinden plaats in de Jozefkerk, Collardslaan 2A, 9401 GZ Assen.

Het kan zijn dat vanwege coronamaatregelen of andere omstandigheden wijzigingen plaatsvinden in ons programma.

Actuele informatie vindt u op onze website: www.vrijzinnig.nl/assen

Vrijzinnig Assen is een open gemeenschap waarvan iedereen lid mag worden of begunstiger kan worden. Uiteraard heten we incidentele deelnemers en bezoekers ook van harte welkom.

Voor algemene informatie over Vrijzinnig Assen kunt u terecht bij onze secretaris Betteke de Groot: secretaris@vrijzinnigassen.nl
Ook kunt u contact opnemen met onze voorganger Jasper van der Horst: voorganger@vrijzinnigassen.nl, 06 20598381